

Vraag het aan Morya



De geboorte is achter de rug

“Het is geen barensood; het is wel het nieuwe dat zich aandient, maar het ritme is aanwezig, alsof het kind reeds geboren is, en alsof het kind voor het eerst ademt en ziet en kijkt.

De geboorte is achter de rug. Dat wil zeggen: de kracht is aanwezig. Het licht is aanwezig. Het nieuwe is aanwezig. Het hoeft niet meer te komen, het is er. Wanneer je dit beseft dan kan je daaraan deelnemen en dan kan je gemakkelijker vooruitgaan dan vroeger.”

A handwritten signature in blue ink that reads "M. Morya". The signature is fluid and cursive.

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Kracht 4: De stap naar oneindigheid”
(uit hoofdstuk 1: ‘Een omwenteling op aarde’) © Mayil.com

Datum: ___/___/___

Online advies nr. 50

Dit online advies van Meester Morya was een antwoord op deze vraag:


